



*Opnieuw dansen en zingen
met de man van mijn hart.
Voor altijd samen,
in een zee van licht en geluk.*



Maria Helsen

Met liefde en warme herinneringen nemen wij afscheid van

Maria Helsen

weduwe van
Frans Van Rompaey

Geboren te Antwerpen op 13 augustus 1921 en zachtjes
ingeslapen in het woonzorgcentrum Paradijs te Lier op 7 december 2021.

De afscheidsplichtigheid waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op **dinsdag 21 december 2021**
om 12.00 uur in het Stedelijk Afscheidscentrum Kloosterheide, Kesselsesteenweg 97 te Lier.

Samenkomst in aula Erica vanaf 11.45 uur.

De bijzetting van de urne heeft later plaats in intieme kring
in het urnenveld op de begraafplaats te Wijnegem.

Dit melden u bedroefd maar dankbaar voor haar mooie leven:

Viviane en Ludo Bormans - Van Rompaey

haar dochter en schoonzoon

Raf en Penelope Bormans - Keiser

haar kleinkinderen

Eveline Bormans

Jesse Bormans

haar achterkleinkinderen

Jozef en Maria † Van Rompaey - Mertens

Jozef en Louisa † Palmans - Kegeleers

haar schoonbroers en schoonzussen

Ronny en Liliane Van Rompaey - De Winne en kinderen

haar neef en nicht

De families Helsen en Van Rompaey.

Onze oprechte dank aan directie en medewerkers van het woonzorgcentrum Paradijs
te Lier en in het bijzonder aan het ganse team van 't Pleintje voor alle goede zorgen.

Bedankt aan iedereen die Maria een warm hart toedroeg.

Rouwadres:

Bormans - Van Rompaey, Liersesteenweg 302, 2590 Berlaar
viviane.vanrompaey@gmail.com