



Wilfried Van Dijck

*Huil niet omdat ik er niet meer ben
Maar glimlach omdat ik er was*

Wij nemen afscheid van

de heer

Wilfried Van Dijck

levenspartner van mevrouw Rita Jacobs

Geboren te Wijnegem op 13 februari 1953 en van ons heengegaan
in het H.-Hartziekenhuis te Lier op 6 september 2019.

De afscheidsplichtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op **vrijdag 13 september 2019 om 10.30 uur**
in aula Erica, Kesselsesteenweg 97 te Lier.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.

De begraafing van de asurne heeft aansluitend plaats in
het urnenveld op de begraafplaats Kloosterheide te Lier.

U kan Wilfried een laatste groet brengen in het funerarium Bosmans,
Kesselsesteenweg 87 te Lier, van maandag tot en met woensdag
na telefonische afspraak op het nummer 03 | 480 02 47.

Dit melden u:

Rita Jacobs zijn levenspartner

Karin Van Dijck en Kris Smits
Kris Van Dijck

Marian Maerschalcck en Ronny Aben

Matéo, Hailey en Finne

Bart Maerschalcck en Sabrina Ceurvelts



zijn kinderen
en kleinkinderen

Rita (+) Van Dijck en Wim Van den Bergh, Huguette Pappijn
kinderen en kleinkinderen

Arlette Jacobs en Staf Antheunis
kinderen en kleinkinderen

Luc Jacobs en Veronique De Beul
kinderen

zijn zus, schoonbroers,
schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Dijck en Jacobs.

Rouwadres:

Familie Van Dijck
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier