

Herinner mij niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon.
Herinner mij hoe ik was,
toen ik alles nog kon!

Wij nemen afscheid van

mevrouw

Clementine 'Tinne' Bastanie

echtgenote van de heer Marcel Van den Bosch

Geboren te Lier op 1 juli 1954 en zachtjes van ons heengegaan
in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 30 april 2019.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op **dinsdag 7 mei 2019 om 10.30 uur**
in aula Erica, Kesselsesteenweg 97 te Lier.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.

De begraafing van de asurne geschiedt aansluitend
in het urnenveld op de begraafplaats Kloosterheide te Lier.

Dit melden u:

Marcel Van den Bosch

haar echtgenoot,

Johan en Katrien Van den Bosch - Van den Broeck

haar kinderen,

Shani Van den Bosch en Rik Vereecken
Mila

Jaimi Van den Bosch en Noa Wuyts
Jelle Van den Bosch

haar kleinkinderen en
achterkleindochter.

Haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Bastanie, Van den Bosch, Van Orshaegen en Kerckhofs.

Met dank aan het personeel van het UZ Gasthuisberg
'afdeling E650' te Leuven voor de liefdevolle en warme zorgen.

Rouwadres:

Familie Van den Bosch - Bastanie
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier