



Wij zijn u dankbaar om dat schoon,
eenvoudig en toch zo grootmenselijk leven.
Je vergat jezelf om alleen aan anderen te denken.
Rudy we vergeten je nooit.

Wij nemen afscheid van

Rudy Laenens

echtgenoot van
Liesbeth Sarrazijn

Geboren te Duffel op 3 mei 1946 en zachtjes van ons
heengegaan in het AZ Heilig Hart te Lier op 9 augustus 2024.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in intieme kring op woensdag 14 augustus 2024.

Aansluitend geven wij de as van Rudy terug aan de natuur
in tuin Calluna op de begraafplaats Kloosterheide te Lier.

Dit melden u:

Liesbeth Sarrazijn

zijn echtgenote

Norbert en Sandra Laenens - Van Nuffel

zijn zoon en schoondochter

Lia en Roland Laenens - Leducq
kinderen en kleinkinderen

zijn zus, schoonbroer
neven en nichten

Met dank aan de dokters en het personeel van het AZ Heilig Hart
afdeling palliatieve eenheid voor de liefdevolle en warme zorgen.

Rouwadres:
Liesbeth Sarrazijn
Kan. Davidlaan 23 Bus 32, 2500 Lier