

*En als ik doodga...*

*En als ik doodga, huil maar niet  
Ik ben niet echt dood, moet je weten  
Het is de heimwee die ik achterliet  
Dood ben ik pas, als jij die bent vergeten...*

*Als ik doodga, treur maar niet  
Ik ben niet echt weg, moet je weten  
't is het verlangen dat ik achterliet  
dood ben ik pas, als jij dat bent vergeten...*

*En als ik doodga, huil maar niet  
Ik ben niet echt weg, moet je weten  
't is maar een lichaam dat ik achterliet  
dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.*

*(Bram Vermeulen)*



*Anne Alpaerts*

14.01.1957 - 28.06.2019

Wij melden u met droefheid het overlijden van

mevrouw

*Anne Alpaerts*

levenspartner van de heer Guy Van Elsen

Geboren te Kolwezi (Congo) op 14 januari 1957 en zachtjes  
ingeslapen in het H.-Hartziekenhuis te Lier op 28 juni 2019.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben op **zaterdag 6 juli 2019 om 10.30 uur**  
in aula Erica, Kesselsesteenweg 97 te Lier.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.

De familie zal Anne teruggeven aan de natuur  
in een voor haar vertrouwde omgeving.

Dit melden u:

Guy Van Elsen

haar levenspartner,

Tim en Isabel Van den Rym - Van Elsen  
Juliette en Pauline

Carl Van Elsen

haar kinderen  
en kleindochters,

Leon (+) en Nicole Van Hove - Alpaerts  
Ilse en dochter Emma

Johnny en Denise (+) Van Breedam - Alpaerts  
Tom

Jan en Anita Alpaerts - Baekelmans  
Ann, Björn en zoon Loïc

Eric en Greet Alpaerts - Vervoort

haar broers, zussen, schoonbroers,  
schoonzussen, neven en nichten.

De families Alpaerts en Van Elsen.

Met dank aan haar huisarts dr. Saeys, het personeel  
en de vrijwilligers van de palliatieve eenheid van het  
H.-Hartziekenhuis te Lier voor de liefdevolle en warme zorgen.

Rouwadres:

Familie Van Elsen - Alpaerts

p/a Uitvaartzorg Bosmans

Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier