



Wies Vercaammen

10 juli 1932 - 4 mei 2020

*Nooit klagend, nooit vragend,
je lasten in stilte dragend,
jouw handen hebben voor ons gewerkt
jouw hart heeft voor ons geklopt.
Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar zacht, je hebt het verdiend.*

In grote dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft betekend,
melden wij het overlijden van ons vokka



Wies Vercammen

echtgenoot van mevrouw

Mina Van den Vonder

Lid van OKRA, KWB en Samana

Geboren te Putte op 10 juli 1932 en thuis te Berlaar-Heikant
zachtjes van ons heengegaan op 4 mei 2020.

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Wies,
helaas is dit door de huidige maatregelen niet mogelijk.

De teraardebestelling heeft aansluitend plaats in het
familiegraf op de begraafplaats 'Hemelshoek' te Berlaar.

Hij leeft verder in het hart en de herinneringen van

Mina Van den Vonder

zijn echtgenote

Danny en Rita Diedens - Vercammen

Jolien en Sven Diedens - Frederickx

Nina en Steven Diedens - Cornelis

Chris en Annemie Vercammen - Tersago

Matthias en Evi Vercammen - Van Camp

Lotte, Lucas † en Lander

Jonas en Daphne Vercammen - Escolano

Lore en Pieter Vercammen - Absillis

Olivia

zijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.

De families Vercammen, Van den Vonder, De Windt en Docx.

Met dank aan zijn huisarts dr. Malfait, thuisverpleging De Cock
en kinesist Ilse Peeters voor de goede zorgen.

Rouwadres:

Familie Vercammen - Van den Vonder

p/a Uitvaartzorg Bosmans

Dorpsstraat 24, 2590 Berlaar

Online condoleren: www.funerarium-bosmans.be