

Wij nemen afscheid van

Paula Obbers

weduwe van
Frans Sluydts

Geboren te Lier op 14 november 1924 en er zachtjes
van ons heengegaan in het woonzorgcentrum
Sint Jozef te Lier op 23 mei 2022.

De afscheidsplichtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
heeft plaats op **dinsdag 31 mei 2022 om 10.00 uur** in de
parochiekerk van het H.-Kruis, R. Veremansplein te Lier.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 9.45 uur.

De asverspreiding heeft aansluitend plaats op de
strooiweide van de begraafplaats Kloosteheide te Lier.

Er is gelegenheid Paula te groeten in het funerarium Bosmans,
Kesselsesteenweg 87 te Lier op zondag 29 mei 2022
van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Dit melden u:

Ronny en Josée Michielsens - Sluydts
Chris en Sophie Michielsens - Moreau

Willy en Lutgarde Sluydts - Seghers
Benny en Bianca Sluydts - Verhaegen
Victorien
Bart en Sofie Sluydts - Van der Vloet
Lukas
Simon

haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Delen mee in het verdriet,
haar broer, zus, schoonbroer, neven
nichten, de families Obbers en Sluydts.

Met dank aan haar huisarts dr. Beirinckx, het personeel van
het woonzorgcentrum Sint Jozef, afdeling Emmaüsweg te Lier,
alsook de thuisverpleging Vicky, Thomas, Wout en Lieve voor
de liefdevolle en warme zorgen.

Rouwadres:
Familie Paula Obbers
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier