



*De strijd is gestreden, jouw pijn is voorbij.  
Ik probeerde te helpen, maar stond er zo machteloos bij.  
Je vechtlust was enorm, je werd alleen zo moe.  
Onze liefde is voor eeuwig in mijn hart,  
neem ik je overal mee naar toe.*

Wij nemen afscheid van

# André Bellens

echtgenoot van  
Monique Staetenburg

Geboren te Berlaar op 4 september 1953  
en zachtjes van ons heengegaan  
in AZ Heilig Hart te Lier op 4 januari 2025.

De afscheidsplichtigheid heeft plaats in  
intieme kring op donderdag 9 januari 2025.

De urne van André krijgt een plaats in zijn vertrouwde thuis.

Er is gelegenheid André te groeten in het funerarium 'Balder'  
bij uitvaartzorg Bosmans, Dorpsstraat 24 te Berlaar,  
alle dagen tot en met dinsdag 7 januari 2025  
na telefonische afspraak via 03 480 02 47.

Dit melden u:

Monique Staetenburg zijn echtgenote

Inge en Patrick Bellens - Engelen  
Emma zijn kinderen en kleinkinderen  
Celle

Delen mee in het verdriet  
zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven  
en nichten van de families Bellens en Staetenburg

Met dank aan huisartsen dr. Robben, dr. Vercammen en  
het personeel van AZ Heilig Hart, afdeling revalidatie A1  
voor de liefdevolle en warme zorgen.

Rouwadres:  
Familie André Bellens  
p/a Uitvaartzorg Bosmans  
Dorpsstraat 24, 2590 Berlaar