

*Wanneer je droevig bent
Kijk dan opnieuw in je hart
En je zal zien dat je weent
Om wat je vreugde en geluk heeft gebracht*

Wij nemen afscheid van

mevrouw

Margriet De Vos

weduwe van de heer

Louis Van Lier

Geboren te Broechem op 28 augustus 1929 en zachtjes
van ons heengegaan in het woonzorgcentrum
Huize Nazareth te Lier op 24 april 2020.

Omwille van de huidige maatregelen heeft
de afscheidsplichtigheid plaats in intieme kring.

De begraafing van de asurne heeft aansluitend plaats in
het familiegraf op de begraafplaats Kloosterheide te Lier.

Dit melden u in diepe droefheid:

Nadine en Luc Van Lier - Vervoort
Marc Van Lier en Ann Eelen
Guy en Patricia Van Lier - Bertels

haar kinderen

Isabel en Bert Vervoort - Dobbelaere
en Jeanne

Kristof en Katrijn Vervoort - Rohaert
en 

Evelyn Vervoort en Bram Kevelaerts
Thibaut Vervoort

Amber Van Lier

Elien Van Lier

haar kleinkinderen
en achterkleindochter

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families De Vos en Van Lier delen mee in dit verdriet.

Met dank aan haar huisarts dr. Van der Wee en het
personeel van het woonzorgcentrum Huize Nazareth
te Lier voor de liefdevolle en warme zorgen.

Rouwadressen:

Bamberg 14, 3140 Keerbergen
Komeetstraat 8 bus 3, 2500 Lier
Krijgsveld 20, 2560 Kessel