

“Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.”
Uit Adagio van Felix Timmermans

In dankbaarheid voor alles wat zij in liefde gedaan en betekend heeft,
nemen we gelovig afscheid van onze medezuster

Zuster Adelena

Zuster Elisa Meuris

Zuster van het H. Hart van Maria (Berlaar)

Zij werd geboren te Keerbergen op 8 februari 1927
Zij sprak haar kloostergeloften uit te Berlaar op 23 augustus 1948
en overleed in het WZC Kloosterhof te Berlaar op 20 mei 2020.

Dit melden u in gelovig vertrouwen:

de Algemeen Overste
de Zusters van het H. Hart van Maria
de Zustersgemeenschap van Berlaar
Emiel † en Maria † Van Hoof - Meuris, kinderen en kleinkinderen
Albert † en Louisa † Croonen - Meuris, kinderen en kleinkind

De families Meuris - Verbeeck

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden heeft de afscheidsplechtigheid plaats
in intieme kring, in de parochiekerk van Sint-Lambertus, Lambertusplaats 3 te Berlaar - Gestel
op woensdag 27 mei te 10u, waarna wij haar te ruste leggen op de gemeentelijke begraafplaats
“Hemelshoek” te Berlaar.

Met oprechte dank aan de huisartsen en het zorgteam van het
woonzorgcentrum Kloosterhof voor de liefdevolle en warme zorg.

Rouwadres: Zusters van het H. Hart van Maria, Markt 13 te 2590 Berlaar