



Dag lieve Gillian



Bewonderenswaardig was je levenskracht.  
Sterk was je in je strijd tegen GAN maar ondanks  
alles heb jij deze strijd niet kunnen winnen

## Gillian COPEJANS

Gillian is geweest Akabelid en  
danste graag bij G-dans Kessel

° 02.05.2001 - † 10.10.2020

Liefde voor elkaar is de enige waardevolle rijkdom.

Annemie en Peter zijn mams en pluspapa

Lydia † en François † Pasmans - Kozareff zijn grootouders

Nonkel Erik † zijn oom

Magali, Nickai en Nathan zijn zus en broers

Nick en Katleen, Emma en Tibo  
Sven zijn plusfamilie

Tante Paule, nonkel Phil en kinderen zijn familie

Werner Copejans en familie

Volgens de huidige maatregelen nemen  
wij afscheid van Gillian in beperkte kring.

Geen bloemen of kransen.  
U mag altijd vrijblijvend een gift doen aan Pirliewiet vzw,  
een organisatie die zich inzet voor kindjes die een minder mooi  
wiege gekregen hebben om in geboren te worden. [www.pirliewiet.be](http://www.pirliewiet.be)