



Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent,  
als je mensen ziet, maar ze niet echt meer herkent,  
als je toch blijft strijden om bij ons te leven,  
dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

*Bedroefd om zijn heengaan,  
maar met dankbaarheid  
voor zijn leven onder ons,  
nemen wij afscheid van*

# Leopold De Voeght

weduwnaar van  
**Caroline Sluyts**

Geboren te Ekeren op 21 december 1928  
en zachtjes van ons heengegaan in het  
woonzorghuis Herenhof te Lier op 7 juni 2024.

De afscheidsplechtigheid, heeft plaats in  
beperkte kring op donderdag 27 juni 2024.

Aansluitend geven wij de as van Leopold terug aan de natuur  
in tuin Calluna op de begraafplaats Kloosterheide te Lier.

Rouwadres:  
Roggeweg 3, 2560 Kessel

Dit melden u:

Dirk † en Florentina Delzongle - De Voeght  
Marc en Francine † Bossaerts - De Voeght  
Gunter en Renilde Van Looy - De Voeght

zijn kinderen

Carl en Heidi Schroyens - Torfs  
Vinny en Linda  
Milou  
Julie en Ben

Luk en Wendy Vanderlick - Bossaerts  
Cédric  
Arthur

Stephanie en Marijke Coppens - Ruythooren  
Randy  
Liam  
Lore

zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen  
en achterachterkleindochter

Delen mee in het verdriet:

zijn zus, neven, nichten van de families De Voeght en Sluyts.

Met dank aan zijn huisarts dr. Dr. Meynendonckx  
voor de goede zorgen.