

“Zich naar Zijn liefde keren is verrijzen
in Zijn liefde verblijven is standhouden
naar Hem terugkeren is herboren worden
in Hem wonen is leven, voor tijd en eeuwigheid.”

St. Augustinus

In dankbaarheid voor alles wat zij in liefde gedaan en betekend heeft,
nemen we gelovig afscheid van onze medezuster

Zuster Louisa Weckx

Zuster Jucunda

Zuster van het H. Hart van Maria (Berlaar)

Zij werd geboren te Bekkevoort op 24 mei 1929.
Zij sprak haar kloostergeloften uit te Berlaar op 30 april 1947
en werd opgenomen in de vreugde bij de Heer te Berlaar op 22 augustus 2020.

Dit melden u in gelovig vertrouwen:

de Algemeen Overste

de Zusters van het H. Hart van Maria

de Zuster gemeenschap van WZC Kloosterhof te Berlaar

Zuster Norberta, Josephine † Weckx, Zusters Franciscanessen, Roosdaal - Slijten

Zuster Gemma, Bertha † Weckx, Zusters Franciscanessen, Roosdaal - Slijten

Martha † Weckx

Frans en Maria † Pauwels - Weckx, kinderen, klein- en achterkleinkind

Frans † en Julia † Weckx - Hendrickx, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Marcelline † Weckx

Richard † en Louisa, Weckx - Maris, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Clement en Germaine Weckx - Rasschaert, kinderen en kleinkinderen

Lea Weckx en Hubert Vervaeren

Marcel † en Godelieve † Vanhentenrijck - Weckx, kinderen en kleinkinderen

Rachel Weckx, Foyer de Charité, Thorn

De families Weckx - Daenen

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden heeft
de afscheidsplechtigheid plaats in beperkte kring.

Met oprechte dank aan de huisartsen, de directie en het zorgteam
van het WZC Kloosterhof voor de liefdevolle en warme zorg.

Er is gelegenheid Zuster Louisa te groeten in het funerarium 'Balder', Dorpsstraat 24 te Berlaar,
alle dagen tot en met donderdag na telefonische afspraak via het nummer 03 | 480 02 47.

Rouwadres: Zusters van het H. Hart van Maria, Markt 13 te 2590 Berlaar

