

Wij nemen afscheid van

# Mil Van Den Bosch

echtgenoot van  
Aloysa Coeckelbergs († 2012)

*Gewezen lid van de Kerkfabriek St. Pieter  
met goud in de diocesane orde*

*Vriend van velen*

Geboren te Pijpelheide op 1 juni 1928 en zachtjes  
ingeslapen te Berlaar op 20 maart 2020.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats op donderdag 26 maart 2020 om 10.00 uur  
in de parochiekerk Sint Lambertus te Gestel, in intieme familiekring, dit ten gevolge  
van de maatregelen rond het coronavirus.

Via deze link <https://www.youtube.com/watch?v=vFfYtghWWE>  
kan u de afscheidsplechtigheid live volgen.

De teraardebestelling vindt aansluitend plaats in het  
familiegraf op de begraafplaats 'Hemelshoek' te Berlaar.

Rouwadres: Liersesteenweg 89, 2590 Berlaar

Dit melden u met diepe droefheid:

Maria en Herbert LENS - VAN DEN BOSCH  
Karen en Koen  
Ellen en Filip  
Iris en Jan, Anna, Jef

Jeanine en Ludo GORRENS - VAN DEN BOSCH  
Anneleen en Wim, Igor, Pixie, Brikke  
Kathleen en Sean, Basten, Rikke, Ems  
Dieter

Lutgart en Emmanuel VERREYDT - VAN DEN BOSCH  
Goedele en Frederik, Thiben, Quinten  
Machteld en Stijn, Hannes  
Hadewych en Gert, Jarno, Ferre

Frits en Lief VAN DEN BOSCH - THYS  
Thomas en Katrien

Marc en Rose-Marie VAN DEN BOSCH - ENDRIZZI  
Gregory, Marco  
Charline en Boumi

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn broers Frans, Bernard en Gerard, schoonzussen, schoonbroer, neven, nichten.

De families VAN DEN BOSCH, COECKELBERGS, VERRYT en CROONEN.

Wij danken zijn huisarts dr. Jan Piryns, het personeel van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus,  
het team van Familiehulp en de thuiszorg Dirk Croonen voor de liefdevolle en warme zorgen.