



Dankbaar voor zijn leven onder ons, maar bedroefd
om zijn heengaan nemen wij afscheid van

de heer

Dirk Vandevoorde

Geboren te Lier op 31 maart 1961 en er thuis omringd door
zijn familie zachtjes van ons heengegaan op 6 februari 2019,
gesterkt door de ziekenzalving.

De afscheidsplichtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd heeft
plaats op **donderdag 14 februari 2019 om 10.00 uur** in de parochiekerk
van Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt, Mechelsesteenweg te Lier.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in voornoemde kerk vanaf 9.45 uur.

De teraardebestelling geschiedt aansluitend op de
begraafplaats Kloosterheide, Kesselsesteenweg 97 te Lier.

Er is gelegenheid Dirk te groeten in het funerarium Bosmans,
Kesselsesteenweg 87 te Lier, op woensdag 13 februari 2019
van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Dit melden u:

Marcel en Josepha (†) Vandevoorde - Van Pelt zijn ouders,

Paul en Lieve Mensch - Vandevoorde
Benjamin en Annelies

Hilde Vandevoorde

Kris en Katrien Vandevoorde - Huyssen
Sebastiaan, Jonathan en Simon zijn broer en zussen,

Eerwaarde Heer Etienne (†) Vandevoorde zijn peter,

Eerwaarde Pater Julien Vandevoorde
Fons (†) en Marie-Louise Peeters - Vandevoorde
zoon en kleinkinderen

Lina Van Pelt zijn nonkels, tante en neef.

De families Vandevoorde en Van Pelt.

Met dank aan zijn huisarts dr. Boons, de thuisverpleging,
het personeel van het H. Hartziekenhuis te Lier en het
palliatief netwerk Mechelen voor de liefdevolle en warme zorgen.

Rouwadres:

Familie Vandevoorde
p/a Uitvaartverzorging Bosmans
Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier