



*Zoals ze geleefd heeft, in alle eenvoud en stilte,
zo is ze ook heengegaan.*

*De kleine alledaagse dingen vormden
de bouwstenen van dit leven, dat herhaaldelijk
door ziekte werd getekend.*

*ze heeft dit lijden gedragen,
de ene dag wat beter dan de andere.*

Wij nemen afscheid van

Paula Schelkens

weduwe van
Jos Stuyts

Geboren te Lembeek op 3 juli 1942 en zachtjes van
ons heengegaan in het AZ Herentals op 29 januari 2024.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in beperkte kring.

Aansluitend geven wij de as van Paula terug aan de natuur
op de strooiweide van de begraafplaats Hemelshoek.

Dit melden u:

Marc Stuyts

Nick Stuyts en Lucica Savastre

Christel en Jeff Stuyts - Vervloet

Joeri Vervloet

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in het verdriet: haar broers, zussen, schoonbroers
schoonzussen, neven, nichten van de families Schelkens en Stuyts.

Met dank aan huisartsenpraktijk Atlas te Berlaar-Heikant, thuisverpleging Maxim Matthys
en het personeel van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus te Berlaar voor de goede zorgen.

Er is gelegenheid Paula te groeten in het funerarium 'Balder' bij uitvaartzorg Bosmans,
Dorpsstraat 24 te Berlaar, alle dagen tot en met zaterdag via het nummer 03 480 02 47.

Rouwadres: Familie Paula Schelkens
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Dorpsstraat 24, 2590 Berlaar