

Denk aan mij terug,  
maar niet in de dagen van pijn en verdriet  
Denk aan mij terug in de stralende zon,  
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Wij nemen afscheid van

mevrouw

*Alonca Janssens*

weduwe van de heer Theo Jurgens

Lid van de Lierse Keersters

Geboren te Kessel op 10 november 1939 en zachtjes van ons  
heengegaan in het woonzorgcentrum Paradijs te Lier op 21 maart 2020.

De afscheidsplechtigheid en begraafing van de asurne heeft plaats op een later tijdstip.

Dit melden u in diepe droefheid:

Willy en Linda Van Baelen - Jurgens

Tom en Irina Van Baelen - De Smedt

Rosalie

Kristof en Veerle Van Baelen - Coppens

Robbe, Wout

Kurt en Dorothy Jurgens - Ziolkowska

Josi Dyck

Tim en Conny Jurgens - Sloomans

Maurice, Lucien

Thomas en Elisa Jurgens - Umans

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Delen mee in het verdriet: haar neven, nichten en de families Janssens en Jurgens.

Met dank aan haar huisarts dr. Pattyn en het personeel van het woonzorgcentrum  
Paradijs afdeling 'Den Dijk' te Lier voor de liefdevolle en warme zorgen.

Rouwadres: Zuid-Australiëlaan 80, 2500 Lier

Online condoleren: [www.funerarium-bosmans.be](http://www.funerarium-bosmans.be)