



Iemand afgeven die je graag ziet dat doet pijn,
weten dat die persoon er niet meer zal zijn.
We bewaren de mooie herinneringen:
een lach, een vreugdetraan ...
Maar we moeten je laten gaan.
Je genoot van het leven,
maar de laatste weken zagen we je opgeven.

De Lierse ...
Je wou de Lierse nog eens zien.
In de nieuwe auto van je kleinzoon bovendien.
Je genoot een laatste keer,
maar nadien gunde je gezondheid
je geen rust meer.

Pa, rust nu maar en supporter
verder voor de Lierse van daar.
Vergeten doen we je nooit
en we zien elkaar weer hierboven ... ooit

- Annick -

Wij nemen afscheid van

Louis De Winter

echtgenoot van
Louisa Rypens

*Gewezen medewerker jeugd K. Lierse S.K.
Lierse-supporter in hart en nieren*

Geboren te Lier op 23 juni 1929 en thuis te Kessel zachtjes
van ons heengegaan op 14 september 2021.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats
op **maandag 20 september 2021 om 10.00 uur** in de parochiekerk van
Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede te Kessel (Station).

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 9.45 uur.

De bijzetting van de asurne heeft aansluitend plaats
in het columbarium op de begraafplaats van Kessel.

Dit melden u:

Louisa Rypens

zijn echtgenote

Marleen en Rudy De Winter - Mariën

Annick

Kris en Maaïke

Matisse

Paul en Tine De Winter - Mariën

Eddy en Martine De Winter - Davidson

Evelien

Kristof

zijn kinderen, kleinkinderen
en oogappel

De families De Winter, Rypens, Hellemans en Haesen.

Met dank aan zijn huisarts dr. Meersmans voor de liefdevolle en warme zorgen.

Rouwadres:

Familie Lodewijk De Winter

p/a Uitvaartzorg Bosmans

Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier