



*Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt,  
en een bewijs van de zaken die men niet ziet.*

*Hebr 11:1*

## Marc Posmiers

Geboren te Lier op 16 maart 1959 en er na een lange  
en moedige strijd het leven los kunnen laten  
en zachtjes ingeslapen in het H.-Hartziekenhuis  
op 18 november 2021.

*Marc je was mijn enige en lieve broer  
en voor velen een trouwe vriend.  
We gaan je blijven herinneren,  
maar ook heel hard missen.*

*Tijd heelt geen wonden, tijd leert ons  
leven met verdriet en wachten,  
zeer geduldig tot we weer schoonheid zien.*

naar Chris Gelaude

Dit melden u:

Staf en Marina Coeck - Posmiers

Ron en Chrisje Lotens - Coeck, kinderen en kleinkinderen

Ben en Reinhilde Coeck - Steur, kinderen en kleinkinderen

*zijn zus, schoonbroer, neven en nichten*

Delen mee in het verdriet, zijn neven en nichten van de families Posmiers en Vervloet.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op **donderdag 25 november 2021 om 12.00 uur** in het Stedelijk afscheidscentrum Kloosterheide, Kesselsesteenweg 97 te Lier. Samenkomst in aula Erica vanaf 11.45 uur.

De teraardebestelling heeft aansluitend plaats op de begraafplaats Kloosterheide.

Met dank aan zijn huisarts dr. Beirinckx, de thuisverpleging alsook het personeel van het H.-Hartziekenhuis te Lier voor de goede zorgen.

Speciale dank aan Ronny en de vrienden van 'Den Orly' voor alle vriendschap en steun.

*U kan Marc een laatste groet brengen in het funerarium Bosmans, Kesselsesteenweg 87 te Lier  
alle dagen tot en met woensdag 24 november 2021 na telefonische afspraak via het nummer 03 | 480 02 47.  
(zaterdag tot 15.00 uur en zondag tot 13.00 uur)*

Rouwadres: Familie Marc Posmiers, p/a Uitvaartzorg Bosmans, Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier

