



*In onze gedachten was je
in onze gedachten ben je
in onze gedachten zul je altijd blijven.*

Warme herinnering aan

Treske Berghmans

weduwe van
Jules Vanroelen

Geboren te Lier op 25 januari 1930
en er zachtjes van ons heengegaan
in het AZ Heilig Hart op 1 februari 2024.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in intieme familiekring.

Aansluitend hebben wij de as van Treske teruggegeven aan
de natuur in tuin Calluna op de begraafplaats Kloosterheide te Lier.

Rouwadres:
Boomlaarstraat 199
2500 Lier

Dit melden u:

Chris en Rita Vanroelen - Kips
Tim Vanroelen en Cynthia Mestanza Fernández
Michael
Pat Vanroelen en Jitte Delanoetje
Eleni

Wim en Ellen Vanroelen - Van Orshaegen
Matthias Vanroelen en Sofie Huylebroeck
Victor Vanroelen en Celine Van der Wee
Florence Vanroelen en Antoine Lugol
Willem Meulemans

Eline en Pieter Vanroelen - Van den broeck
Ann-Sofie en Mieszko Van den broeck - Matusiak
August Julian
Hendrik Van den broeck

haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Delen mee in het verdriet:
haar schoonbroer Jan Vanroelen
neven, nichten van de families Berghmans en Vanroelen.

Met dank aan het personeel van het AZ Heilig Hart
afdeling Geriatrie te Lier voor de goede zorgen.

Een speciale dank aan het personeel van het GZA
woonzorgcentrum Sint-Mathildis te Boechout voor
de begripvolle, warme en liefdevolle zorgen.