

Wij nemen afscheid van

mevrouw

*Irma Crols*

levenspartner van de heer  
Rik Schoonjans

Geboren te Turnhout op 15 november 1932  
en thuis te Herenthout na een lange strijd  
van ons heengegaan op 25 maart 2021.

Wegens de huidige maatregelen heeft de  
afscheidsplichtigheid van Irma plaats in beperkte  
kring op donderdag 1 april 2021 om 13.30 uur.

De asurne van Irma krijgt een plaats  
in een voor haar vertrouwde omgeving.

U kan Irma een laatste groet brengen in het funerarium  
'Balder', Dorpsstraat 24 te Berlaar, alle dagen tot en met  
dinsdag 30 maart na telefonische afspraak via het nummer  
03| 480 02 47. (zaterdag tot 15.00 uur en zondag tot 13.00 uur)

*De stilte draagt jouw naam  
nu jij van ons bent weggegaan  
want in die stilte leef je voort  
wordt jouw stem, jouw lach  
nog steeds gehoord.*

Echtgenote van

Rik Schoonjans

Ma van

Ria en Johan Van der Linden - Clijmans  
Jenny en Karl Van der Linden - Lambrechts

Moeke van

Nicky en Toon  
Camille, Louise en Victoria  
Wim  
Vinz  
Tinne en Ramadan  
Zoë en Sem  
Stef

Nicht van

Roger en Paula Leysen - Proost

Delen mee in het verdriet:  
de familie Van der Linden en Schoonjans.

Met dank aan haar huisarts dr. Greet Van Dijck  
en het verplegend team van Bert Verhaegen alsook  
de kiné Sofie, Greet en Diane voor de liefdevolle zorgen.

Rouwadres:

Meistraat 48, 2590 Berlaar (Jenny)  
Bergensteenweg 18, 2270 Herenthout (Rik)



*Ik mis je  
Ik mis je een beetje  
Ik denk dat ik kan zeggen  
een beetje te veel.  
En een beetje te vaak  
En een beetje meer elke dag.*

