



*Soms zul je nooit weten
wat de waarde van een moment is,
totdat het een herinnering wordt.*

*Je hoeft mijn verdriet zelfs, niet te begrijpen, maar als het kan,
slechts te aanvaarden, zoals het voor mij voelde.*

- Moeke -

Simonne Van Daele

Geboren te Temse op 19 december 1932 en zachtjes ingeslapen
in het H.-Hartziekenhuis te Lier op 30 november 2021.

De plechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats op **zaterdag 11 december 2021 om 10.30 uur** in het Stedelijk Afscheidscentrum Kloosterheide, Kesselsesteenweg 97 te Lier.

Samenkomst in aula Erica vanaf 10.15 uur.

De urne van Simonne krijgt een plaats in haar vertrouwde thuis.

Er is gelegenheid Simonne te groeten in het funerarium Bosmans, Kesselsesteenweg 87 te Lier,
op zondag 5 december 2021 van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Dit melden u:

Luc en Kris Weyn - De Maertelaere

Laila

Nhai en Jonas

Dirk en Rie Janssens - Weyn

Senne

Arne

Delen mee in het verdriet: de families Van Daele en Weyn.

Met dank aan allen die voor haar zorgden, maar vooral die haar een glimlach bezorgde.
Een onvergetelijke dank je wel, aan iedereen van de palliatieve zorg te Lier.
Jullie geloof in haar, heeft haar de nodige kracht gegeven om tot rust te komen.

Rouwadressen:

Rie Weyn
Heibaan 83
2235 Hulshout

Luc Weyn
Kouterslag 6
9090 Melle