



Ook al ben ik je verloren,  
ik ben je nooit helemaal kwijt.  
In m'n hart kan ik je horen,  
draag ik je bij me voor altijd

*Ik heb een mooi, gelukkig leven gehad  
nu is het tijd, ik ga naar m'n Gaby!*

Wij nemen afscheid van

## Jos Van Eynde 'Jos glas'

weduwnaar van  
Gaby Roelants

*Lid Samana Kessel*

Geboren te Kessel op 20 februari 1933 en zachtjes van  
ons heengegaan in het AZ Heilig Hart te Lier op 1 augustus 2024.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in beperkte kring.

Aansluitend begeleiden wij Jos naar zijn laatste rustplaats  
in het columbarium op de begraafplaats van Kessel.

### Zijn oogappels

Chantal Van Eynde  
Casper en Brent Van Eynde - Marcy  
Molly 

### Zijn familie

Liliane Verlinden  
kinderen  
Willy en Adrienne † Bossaerts - Roelants  
Dirk en Vera Bossaerts - Gerlach  
kinderen  
Werner en Diane Bossaerts - Vets

Er is gelegenheid Jos te groeten in het funerarium Bosmans, Kesselsesteenweg 87 te Lier  
op woensdag 7 augustus 2024 van 18.30 tot 19.30 uur.

Rouwadres:  
Familie Jos Van Eynde  
p/a Uitvaartzorg Bosmans  
Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier